

Indo-Rock op het Internet

Na een onstuimig begin in 1996 is het aantal sites betreffende IndoRock afgenomen. De doelgroep sterft uit. Op muziekavonden met Indo bandjes staan de rollators bij de garderobe, worden de gehoorapparaten wat zachter gezet en schuifelt men voorzichtig bij in de rij met linedancers. Na één liedje zakt men uitgeput weer op de stoelen. De teksten kent men wel uit het hoofd: het betreft immers hetzelfde repertoire als in 1960 !

Desondanks zijn er enkel volhouders.

Eén van de eersten (1996) was **HENK LOOIJESTIJN** met zijn site: [The Music of Indo Rock in Holland](#). Heel informatief met veel wetenswaardigheden en foto's van bekende Indo-bands. The Tielman Brothers, Valiants, Javalins, Crazy Rockers en vele anderen. Tevens pagina's met het laatste nieuws, biografieën en overledenen. Henk houdt het allemaal wat minder bij, hij tobt zelf ook met z'n gezondheid.

Een andere professionele site met internationale allure, is die van **PIET MUYS**. Deze site is gedeeltelijk in het [Engels](#) en biedt de mogelijkheid om op alfabet naar vele Hollandse bands te zoeken. De homepage van [PMOUSE](#) geeft een verwijzing naar talloze [Indo-bands](#) en [Hollandse groepen](#). Voorts zijn er bijzonder diepgaande pagina's met biografieën en zeer uitgebreide discografieën van gitaar-helden uit het verleden met namen als [Eddy Christiani](#), Jörgen Ingmann en vele anderen. Dit is ongetwijfeld historisch de meest waardevolle site betreffende de instrumentale gitaar-popmuziek en IndoRock.

Een ander website met [IndoRock](#) is die van **JAN KERSTEN**. Zeer uitgebreid met behalve de bandjes ook veel info over Dynacord, Echolette, en gitaren (Egmond)

Heel informatief en nostalgisch was de site van **WIM MARKENHOF**: 'Egmond Gitaren', maar hij is off-line en Wim geniet van de oude-dag. Oorspronkelijk veel unieke foto's van het legendarische oer-Hollandse merk van de gebroeders Egmond uit Eindhoven, een gitaar die werkelijk aan het prille begin heeft gestaan van de naoorlogse ontwikkeling van de Rock & Roll in Europa. Het is opmerkelijk hoeveel (beroemde- en buitenlandse-) gitaristen uiteindelijk hebben gespeeld of zijn begonnen op een Egmond gitaar (o.a. George Harrison en Paul McCartney). De site van Wim is min of meer overgenomen door een liefhebber in [Zweden](#).

Roelf Backus
april 2018.

[Roelf Backus' Muziek, Oor & Gehoor Site](#)